

Gundersted og Blære

En Egenhistorie af Jens Steensberg

Gundersted Kirke



Blære Kirke

Landet mellem Gundersted kirke og Blære by

Indhold:

Det var mine rødder og Egnshistorien	side 2
Hvordan bruges Tingbøger til Lokalhistorie	side 3
Foto af Kærgaardhuus	side 4
Gamle Folketællinger bliver til Lokalhistorie	side 5
Foto af De gamle Drengene fra Gundersted	side 7
På gård jagt syd for Gundersted	side 8
Foto af en gammel " kæmpe "	side 9
På gård jagt syd for Gundersted	side 11
Gundersted Sogn	side 14
Blære sogn	side 16
Bilag til Egnshistorien	side 18
Blokhus familien	side 19 - 26

De var mine rødder.

Jeg har brugt sommeren 2015 til at finkæmme området mellem De to Kirker, fordi 25 % af mine gener kommer der fra.

Mine Tip Tip oldeforældre var fra Gundersted og deres efterkommere bor stadig i Gundersted. Tip oldefar, Mikkel Pedersen var insider på Smørgården, senere fik den navnet Højagergård. Tipoldemor og hendes forældre var også fra Gundersted.

Oldefar Peder Mikkelsen blev gift med en pige Mariane Nielsen fra Haderup og det er deres hjem jeg vil finde. Det viste sig at Smørgaarden/Højagergaard spillede en væsentlig rolle i familien lige siden Tip oldefars tid og frem til omkring 1955.

Min morfar Ulrik Peter Severin Mikkelsen var en meget rar og hyggelig bedstefar og jeg har ofte haft lyst til at finde ud af hvor bedstefar boede. Han sagde altid i Ll.Ajstrup, når nogen spurgte

hvor han kom fra. Ingen var dog i tvivl om at det lå i Himmerland, for selvom han var flere år på Fyn, på en storebrors gård, og et helt liv syd for Ikast, så talte han stadig himmerlandsk mål til hans død i 1971

Egnshistorien

På nettet søgte jeg efter Egnshistorier og Folkemindesamlinger fra Gundersted og Blære. Jeg var rundt om, tror jeg, dem alle uden at finde noget. Det er en skam og jeg vil opfordrer læserne til at skrive "erindringer" eller hvad de vil kalde det. Vores Samtid bliver også til Historien en dag. Vi har i snart 100 år haft film om alt muligt, men det er generelle ting fra hele landet. Det jeg efterlyser fra "De 2 Sogne", er fortællinger om de folk der levede deres liv i sognet. Hvad legede drenge og piger med for 70 år siden ? Jeg er i skrivende stund 72 år og bliver ofte overasket over hvor lidt mine børnebørn ved om livet i 1950. Hvorfor havde i ikke tomater og salat hele året ? Det er for dem helt naturligt, at det er der hver dag. Havde min far virkelig ikke en PC, da han var barn, hvad legede han så med ? Det den slags spørgsmål der får mig til at sige til jer læsere, KOM SÅ I GANG .

Der er en del bøger om folk fra Himmerland. Der er bare ikke mere end et par stykker om "De 2 Sogne". Der er en om kendte fra Blære og der er Vort Sogns historie, men den springer Gundersted sogn over. I min søgen efter familiens ejendomme er jeg stødt på mange vidende mennesker i De 2 sogne. Der mangler blot et par ildsjæle med interviewer talent og med pen og diktafon, så kan der let laves Egnshistorier fra Gundersted og Blære. De har meget tilfælles selvom de ligger i hvert sit Herred og Pastorat.

Hvad kan man finde i Tingbogen, gl. matrikelkort, Folketællinger og Kirkebogen ?

De gamle Tingbøger for Gundersted og Blære er ikke digitaliseret. Man skal være god til at læse gammeldags håndskrift og det slår ikke altid til. Det kan være ulæseligt.

Nedenstående er et link til Gundersted sogns tingbog fra omkring 1850

https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=&b=&c=slet+herred&d=1&e=2015&f=&g=&h=&ngid=522058&ngnid=&heid=3526900&henid=3526900&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed

Nedenstående et link til Blære sogns tingbog fra 1850. Skal indtastes for at være aktiv.

<https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=16500395#27806,2976762>

De to links har rigsarkivaren fundet til mig. Den sidste lå på arkivet i Ålborg.

Forrest i Tingbøgerne er anført alle byens gårde, som starter med 1a og frem i tal til omkring 15a. Det er de gamle gårde inde omkring kirkerne. Disse gårde har så fordelt heden og engen på retfærdig vis. Dette system kaldes matrikler. En matrikel vurderes til at kunne give en mængde Hartkorn, forkortes Td.Hartk. Det

er matriklens beskatningsgrundlag , derfor nævnes det ved alle matrikler, så Skattefar ved hvad der skal i kassen.

I Tingbogen nævnes Jens Mortensen mange gange som køber og sælger. Han kaldes Jens Mortensen (Kærgaard). Jeg forsøgt i lang tid at finde den gård, som har matrikel 11a Blære bygård. Der er ingen 11a i Blære , men for 120 gang scandede jeg hen over Blære sogn og så står der Kærgaard plantage og det har matrikel 11b og i og d . I hjørnet ligger der en meget gammel ejendom som jeg ofte har set på som et muligt hjem for familien. Jeg vil nu se om den har haft et navn. (Kærgaard eller Blokhuset).

Der er også et par Blære By gårde som Tingbogen relatere til Jens Mortensen (Kærgaard). 1853 Sælger Morten Christensen til sin søn jens Mortensen gården på matrikel 7a og matrikel med gården på 5a til Peder Mortensen. Det må være to brødre, der får to nabogårde lidt sydvest for Blære kirke.

Jeg kan ikke læse hvad der står, men der er også en forbindelse til Kærgaarden matrikel 11a. Den forsøger jeg at finde, men der er en Kærgaard matrikel 11a langt sydøst for Blære. Jeg skønner det er et andet ejerlav. En dag taler jeg med Holck Spliid, som fortæller at Kærgaard på 11a er den jeg søger og De byggede en mindre "ude gård", som er den jeg nævner øverst og har matrikel 11b på Kelddalvej 59. Den heder Kærgaardhuus, fortæller Spliid. Kærgaard plantage hørte til Kærgaard.

Ud fra ovenstående og senere omtale af Jens Mortensen, som jeg har kontrolleret der kun findes én af på egnen, må jeg konkludere at min Oldefar flyttede ind i familiens vens (og svigerfars) gård Kærgaardhuus i 1869 til 1880. Jens blev jo som senere nævnt gift med min tipoldemor i 1843, som hendes 2. mand. Præsten i Blære skrev altid Blære Hede som familiens adresse og Kærgårdhuus var eneste gård der på den tid.



Kærgaardhuus på Blære Hede

Jeg kan ikke finde sikkerhed for at familien boede i Kærgaardhuus i 1869 til 1879. Håber det afklares en dag. ?

FT 1870 i Blære sogn, Års herred,
 Peder Mikkelsen – 36 år, husmand og
 husfader
 Mariane Nielsen – 26 år, husmoder
 Jens Mikkelsen – 5 år, barn
 Niels Peder Mikkelsen – 3 år, barn
 Dorthea Mariane Mikkelsen – 1 år,
 barn.

Dernæst kan man have glæde af at følge hvor matriklerne ligger omkring byen. Dertil bruges nedenstående link.

<http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/>

Med det kortmateriale kan man næsten finde alt om en matrikel. Ved arbejdet med at finde en person på en gård i gamle dage , kan man skiftevis læse i tingbogen og samtidig se hvor matriklerne ligger. Herved finder man de gamle ejere af ejendomme og gårde. Har man så også

kirkebogen åben på computeren, så kontrollere man om der f.eks. er mere end een Jens Mortensen i sognet.

Nedenstående er et link til Kirkebogen for Blære og Gundersted med et step videre.

<http://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn22/churchlisting2565/opslag1524751>

Herunder ses hvad man kan finde i Gundersted Kirkebogen.

Opslag 11 nr. 9: Født 25. august 1865, Jens Mikkelsen. **Døbt** i kirken 18. september 1867. **Forældre:** Indsiddet i Smørgaarden, Peder Mikkelsen og pigen, Mariane Nielsen 21 år. **Fadderne:** Moderen. Jens Mortensen i Smørgaarden. Gårdmand, Jens Højholdt, Smørgaarden. Gårdmand, Niels Christensen i Vormstrup, Lille Ajstrup. Gårdmand, Poul Nielsen i Avtrup. (Under bemærkninger: forældre viet juli 1867 af Bentzen)

Peder Mikkelsen og Mariane Nielsen er forfatterens oldeforældre.

I kirkebogen for Gundersted så jeg også at familien havde boet en kort tid i Vidåhuse. Det må være Bjerghedevej 3 eller 9, som er gamle huse. Derfra er de flyttet til Blære Hede i 1869.

Peder Mikkelsens far Mikkel Pedersen 1799, er insidert i Smørgaarden, døde allerede den 13. juni 1841 i Gundersted sogn. Han var gift med Dorthea Marie Nielsdatter. Hun giftede sig igen i 1843 med Jens Mortensen, som i tingbogen har tilnavnet Kærgaard og enten gårdmand eller handelsmand i Smørgaarden.

Kirkebogen 1813 – 1855 Gundersted sogn, Slet herred, Ålborg amt.

Opslag nr. 58 – nr. 640 + 641

Viet i Gundersted kirke, den 22 december 1843, ungtkarl, Jens Mortensen, 32 år, Smørgaardens Mark til enke-kone, Dorthea Marie Nielsdatter, 45 år, datter af xxxx(ulæseligt...) Smørgården.

Forlovere: Gårdmand, Jens Hyldale af Smørgården og gårdmand, Niels Axxxx (ulæseligt) af Avtrup (...?..)

Dette kunne tyde på, at Mikkel Pedersen og Dorthea Marie Nielsdatter, begge boede på Smørgården, da Mikkel Pedersen døde i 1841

Kirkebogen 1813 – 1855 døde mandskøn i Gundersted sogn, Slet herred, Ålborg amt.

Opslag 87 – nr. 536: Mikkel Pedersen, 42 år, død d. 13. juni 1841. Gårdmand på Smørgården. Det er vores (de som er født mellem 1935 og 1948) Tip oldefar.

I øvrigt forsøgte jeg, at finde tipoldemors forældre. De er også fra Gundersted. Men dengang i midten og slutningen af 1700-tallet, havde man endnu ikke kirkebøger, og mange præster undlod helt at skrive noget som helst, mens andre skrev i små

lommebøger indtil der kom en kongelig forordning om, at præsterne skulle skrive i de kirkebøger vi kender i dag.

Jeg kan ikke finde hvor Oldemor Mariane Nielsen bor med hendes 3 år ”for tidligt fødte” dreng Jens til hun gifter sig med faderen Peder Mikkelsen.

Der står i Kirkebogen at de ca.1867 bor i Vidkærhuus. Det må være Bjerghedevej 3 eller 9, som er gamle huse fra før den tid og hørte til Gunderstedgaard.

Min fætter siger oldemor er med i en folketælling boende Gunderstedhuuse som 21 årig, Gunderstedgaards matrikler går til Bjerghedevej og møder der Bjørnstrups jorde/matrikler.



Mette Mikkelsen, som boede i Blokhuset (Skråvej 4) til hendes død i 1955

Neden stående ses hvad man kan finde på Folketællinger, FT står for det.

<https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=8798#8798,215341>

Det er jo fantastisk jeg fik navnet på huset. BLOKHUSET, som hjem for familien i rigtig mange år frem. Det glemmer jeg ikke. Navnet kommer af højen Blokhøj sydøst for Højagergaard.

Højagergaard, er den der før hed Smørgaarden. Den ligger på Gunderstedvej 21. Jeg har lagt matrikelkort fra 1848 henover nye kort og jeg kan se den gamle gård lå hvor den nye ligger.

Se FT 1890 i Gundersted, Anders Peder Mikkelsen – 43 år – født 1847 i Gundersted – er baptist, mulig bror til oldefar Peder Mikkelsen

Se FT 1901 opslag 66, at morfar Ulrik Peter Severin Mikkelsen er tjenestekarl på Vormstrup gaard i Gundersted, hos gårdmand, Martin Nielsen. Så ved vi også hvem der var gårdmand på Vormstrup i 1901

På Gundersted kirkegård fandt jeg en gravsten/mindsten for min mors faster Kirstine Karoline. Ved hjælp af FT kan man følge hende til hun dør som 53 åring i Veggerby

FT 1890 i Blære sogn, Års herred, Ålborg amt. Opslag nr. 16:

Nr. 44 Gårdmand, Lars Jensen Sørensen – 69 år, husfader

Nr. 45 Dorthea Madsen – 52 år, husmoder

Nr. 46 Anton Larsen – søn

Nr. 47 Kirstine Karoline Mikkelsen – 19 år, tjenestepige (**min morfars søster**)

FT. 1911 i Blære sogn, Års herred, Ålborg amt – opslag 19 nr. 4:
Kirstine Karoline Mikkelsen – 40 år – ugift husbestyrerinde
hos ugift Anders Larsen Fristrup – 62 år, der lever af sin formue

FT. 1916 i Veggerby sogn, Hornum herred, Ålborg amt – opslag 12 nr. 2:
Kirstine Karoline Mikkelsen, ugift husbestyrerinde – 45 år.
hos landmand, Anders Peter Fristrup – 67 år.

FT. 1921 i Veggerby sogn, Hornum herred, Ålborg amt – opslag 10 nr. 3:
Kirstine Karoline Mikkelsen, ugift husbestyrerinde – 50 år.
hos landmand, Anders Peter Fristrup – 72 år.
Elna Jensen – 7 år – plejebarn hos dem.

Derefter dør Kirstine Karoline Mikkelsen som 53 årig og begravnes i Gundersted. Se nedenfor viste gravsten.
Ved at læse gamle folketællinger , finder man historien bag en gemt gravsten i Gundersted.



Morfars storesøster. Stenen er sat op af familien Frstrup i Vegger, som hun tjente i 28 år.

FT. 1911 i Gundersted sogn – Slet herred, Ålborg amt – opslag 32 nr. 5:

Matrikel nr. 3b – Blokhuset:

Peder Mikkelsen , f. 23/12.1834 – aftægtsmand.

Mariane Nielsen, f. 24/9. 1844 – på aftægt

hos, Martinus Larsen, husfader – 43 år i Blokhuset

Mette Larsen – husmoder – 28 år i Blokhuset. (**min mors faster**)

Ovenstående viser at min mors faster Mette nu er kone i Blokhuset, sammen med hendes mand Martinus Larsen. Den ejer de til 1947, hvor hendes søster Dorthea Maria og svoger Ole Andersen overtager Blokhuset . Mette dør i 1955.

Det var Karl Johan Pedersen på Vormstrup, som fortalte mig om ”faster Mette”. Han gav en beskrivelse af Mette som jeg husker hende. En lille tynd visse dame. Karl Johan havde kendt Mette fra han var barn. Se foto på side 6 fra hendes unge dage. Mette, som i mit hjem blev kaldt faster Mette af min mor, besøgte os et par gange sammen med en dame (måske Martinus Larsens datter). Jeg sov med dem på loftet i en dobbeltseng. Jeg har set at morfar var karl på Vormstrup og kirkebogen fortæller at hans storebror blev konfirmeret hos Spliid på Povlholm.



foto er morfar Ulrik Peter Severin Mikkelsen som 15 årig



Nu er vi fremme i 1958 og storebror Niels Kristian fra Fyn(født i Blære) er på besøg hos Peter`s datter Sørine Steensberg, ved Hammerum. Peter bor på De Gamles Hjem i Ikast og går de 4 km ud til Sørine. Han er 78 år. Det er morfar Ulrik Peter Severin Mikkelsen til højre



Faster Mette

På Gårdjagt syd for Gundersted

En sumation af mit studie for at finde familiens hjem

Jeg havde aldrig været i Ll.Ajstrup, hvor 25 % af min slægt kom fra. Min første søgning efter den går min bedstefar var født på var på Google Map. Jeg kunne hurtigt se at der var mange små og store gårde i Ll.Ajstrup. Derefter søgte jeg ved Landsarkivet i Viborg, men de fortalte at man ikke kunne finde et fødested ud fra et navn før 1960. De gav mig et link til tingbogen for Blære by. Jeg kan oplyse at det var svær læsning. Jeg fik også et link til Kirkebogen for Blære kirke og Gundersted kirke. Det var meget lettere for de er digitaliseret og ændret fra håndskrift til bogstaver.

I kirkebøgerne fandt jeg hvem der havde stået fadder til min families børn. Det gav mig viden om naboers og venners navne. Jeg blev også bekendt med navne på gårde omkring Ll.Ajstrup. Der var ofte nævnt Jens Mortensen gaardmand, Smørngaarden. Andre gange kaldes han handelsmand. Der var ingen Smørngaard på mine kort. På Tingbogens sider fandt jeg også en Jens Mortensen (kærgaard). Den betegnelse ved jeg man påførte folk for at stedfæste dem. Altså Jens Mortensen fra Kærgaarden.

Jeg fandt en web-side til Gundersted Borgerforening og sendte et brev til dem. Og et til købmandsgården i Gundersted. Jeg vedhæftede en EFTERLYSNING på Smørngaarden og på Ulrik Peter Severin Mikkelsen, født 1878 i Ll.Ajstrup. Det ville de godt hænge op, tak for hjælpen. Længere nede finder du Efterlysningen

Nogle uger senere kørte jeg velforberedt til Landet mellem De 2 Kirker. Jeg var der i to dage og talte med flere mennesker for at søge oplysninger. En af dem var Holck Splid på Povlholm syd for Blære. Han fortalte at der ikke ham bekendt var revet ejendomme ned efter omkring 1860. Han viste mig et gammelt kort over Blære Hede. Det er adressen, som præsten i Blære giver, når et barn fødes i min familie. Jeg fandt også Blære bys 2 gamle skoler, hvor bedstefars ældre søskende sikkert har gået på. Den ældste skole ved lære xxxxx, hvis mindsten står på kirkegården og rejst af gamle elever.

På Gundersted kirkegård var det interessant at se om der var gravsten med Mikkelsen efternavn, som kunne være bedstefars søskende. Jeg fandt en som helt sikkert er hans storesøster. Hun hed kjerstine Karoline Mikkelsen født 1871 og død 1923. Stenen står i en række af gamle sten ved nordvest hjørnet af kirken. Under ovenstående beskrivelse fra Folketællinger fik jeg styr på hende.

Det er mange ting man får at vide i gamle kirkebøger. Man får også indblik i vennekreds ved at se hvem der står fadder til barnedåb og man ser at kvinder blev nævnt ved mandens navn og stilling og ikke ved egen navn. Der noteres også om forældre er gift og kvinden skal renses i kirken efter fødsel. Der lyses også til ægteskab med ordene , såfremt nogen har indvending herom skal man henvende sig til præsten før en bestemt dato. Det kan være for at forhindre halvsøskende ægteskab og bigami. Der er også forskel på hvad de to præster i Gundersted og Blære notere op.

Ham i Blære skriver om det er uægte børn, det gør Gundersted præsten ikke på samme tid. Min oldemor fik et uægte barn og det står der ikke, måske derfor min morfar fik præstens navn.

For at finde fødegården søgte jeg også i ejendommens BBR oplysninger. De fortæller hvornår en ejendom er opført. Jeg fandt hurtigt ud af at der godt kunne være bygget en gård tidligere. Vormstrup gård står som opført i 1864, men ved folketælling i 1801 bor Jens Jensen på gården. Folketællingslister var også en hjælp. De viser hele husstandens beboere også folk på aftægt. Det var folketællingen i 1880 der fortalte mig at min familie boede i Blokhuset. Skråvejen 4.

På den tid, omkring 1860, var der kun få huse og gårde i de to kommuner og kun få indbyggere. Jeg fandt en web-side med data for De 2 Sogne . Der stod hvor mange gårde og huse der var med års mellemrum. Der var næsten ingen fremgang fra 1700 til 1900 og heller ikke nogen befolkningsændring. Da jeg erfarede det begyndte jeg mere at søge efter flere gamle kort for at se om de viste huse og gårde på samme matrikel. Det ser ud til at de forskellige udbydere af web-sider alle har hugget deres kort hos Kort og Matrikelstyrelsen. De havde styr på det for der skulle kræves skat op af alle matrikler og der, hvor der lå et lille hus, var der også en skatteborger.

I folketællings FT , lister har man i gamle dage talt op hvem der boede på hver gård og hus. Det giver os let adgang til at finde hvem der ejede gården i gamle dage. Til eksempel ses det at Gundersted gård havde 18 tjenestefolk omkring 1870. Man kan se at Vormstrup gård havde Jens Jensen i 1801 som ejer. I 1867 var det Thomas Nielsen der sad for bordenden og i 1901, var det Martin Nielsen ved bordenden. Der kan godt have været andre ind imellem. Det finder man i mellemliggende folketællinger.

På gamle kort fandt så jeg også hvor der engang var skoler som nu er nedlagte. Der dukkede også gamle Tingsteder op. Det kunne være interessant at få dem belyst. Jeg har også eftersøgt Herredsfoged gårde, som havde stor betydning for bønderne. Det var jo der Politimyndigheden boede. Der samlede man også soldater ved optræk til ufred.

Det har været meget vanskeligt at finde familiens boliger fra før 1880. Det skyldes at de ikke har ejet bolig. Mit indtryk er at De 2 Sogne har haft nogle få store gårde, som opslugte unge og familier til arbejdskraft. Til eksempel finder jeg mine Tip oldeforældre nævnt som insidere på Smørgården og jeg tror min oldemor kom til Gunderstedgaard som tjenestepige. Der var 18 tjenestefolk på gården på denne tid. Det undrer mig at der ikke er gamle små gårde og småhusmænd, som har gået på hoveri arbejde på de store gårde, før bondefrigørelsen. Det kan tyde på der ikke har været nogen. Min oldemor blev "tidligt gravid" og nævnes blot i kirkebogen som boende i Gunderstedhuuse. Det kan være et Fæstehus til Gunderstedgaard. Efter hun blev gift med faderen 3 år senere, skriver præsten at de bor i Vidaahuuse. Det kan også være en Fæstegård til Gunderstedgaard. Det var deres jord/matrikler.

Nedenstående min efterlysning i sommeren 2015

Efterlysning af et gammelt husmandssted ved Gundersted

Jeg søger efter et husmands ejendom i Ll.Ajstrup, som min oldefar og oldemor ejede fra omkring 1865 til 1880.

Han hed Peder Mikkelsen (Der er kun én Peder Mikkelsen i Blære sogn de næste mange år) og hun hed Mariane Nielsen. Den første søn blev født i Gundersted Huse 25. aug. 1864. Da var Marianne 21 år.

De næste børn blev født i Blære Sogn og døbt der. I kirkebogen står der Blære Hede I Blære sogn.

Hvor lå det husmandsbrug ?

Deres ene søn er min morfar. Han hed Ulrik Peter Severin Mikkelsen 26. jan. 1878. Den ældste pige hed Kjerstine Karoline Mikkelsen og hendes gravsten, står i en bue ved info.tavlen på Gundersted kirkegård.

Hvis nogen kunder i Købmandsgården kender matrikel nr. for husmandsbruget og adresse i dag, ville det glæde mig. Jeg vil belønne finderens med 500 Kr.

Skriv til josb@mail.dk Med venlig hilsen Jens Steensberg i Esbjerg

Peter Mikkelsen blev 93 år og nedenstående er ud klip fra Herning Folkeblad i 1968, hvor han blev 90 år. Til højre hans nekrolog 1971. Hele ovenstående indlæg er til hans ære.

Det har været rigtig intersant at lære alle matrikel nr. at kende mellem De 2 sogne. I oktober ringede Kar Johan Pedersen på Vormstrup og fortalte han havde talt med en ældre dame i Blære, som var vokset op i Blokhuset. Det må være din familie, sagde han. Jeg ringede spændt og fandt min Trækusine i røret. Hun har en bror i Gundersted og en søster i Farsø.

SÆLSOMT SLYNGES DE TRÅDE

90 aar

En afholdt og venlig mand, fhv. landmand Peder Mikkelsen, De gamles Hjem i Ikast, fylder fredag den 26. januar 90 aar. Peder Mikkelsen, der stammer fra Gundersted i Himmerland, havde i sine yngre aar forskellige pladser paa fynske gaarde. I 1910 vendte han



Fhv. landmand Peder Mikkelsen

Herning folkeblad

tilbage til det jyske og købte en ejendom i Ll. Nørlund i Ikast sydsogn, hvor han med mellemrum havde tre ejendomme. Efter sit giftermaal drev ægteparret ejendommen derude til omkring 1940, da de solgte. Inden den tid havde Mikkelsen solgt en hel del jord fra paa den saakaldte Københavner-heden, hvor saa meget er ændret siden.

Efter at have afstaaet gaarden flyttede Mikkelsen og hans hustru til Isenvad, hvor de købte hus. Peder Mikkelsen hjalp nu med at plante i skoven, og en tid arbejdede han hos gdr. Peder Jørgensen, Toftlund. I sin tid var han ogsaa mælkekusk og kørte mælk til Isenvad andelsmejeri, en tid var han ogsaa brandfoged, i det hele en dygtig og brav slider. I 1953 flyttede Peder Mikkelsen og hans hustru ind paa De gamles Hjem i Ikast, hvor fru Mikkelsen døde samme aar.

Peder Mikkelsen er kendt som et omgængeligt og vellidt menneske, der værdsætter en god sludder med hjemmets beboere. Nu glæder han sig til festdagen i morgen, hvor han vil blive fejret af beboerne og familien. Han har 6 børn: to sønner og fire døtre. Af sønnerne er den ene paa en karrosserifabrik i Blekinge i Sverige, mens den anden bestyrer en gaard i Skibbild. Døtrene er gift og bor henholdsvis i Julianehede, Toftlund, Graamose og Hammerum.

Dødsfald

Tidl. gdr. Peter Mikkelsen, De gamles Hjem, Ikast, er død, 93 år.

Peter Mikkelsen, der stammede fra Ll. Ajstrup i Himmerland, havde som yngre forskellige pladser ved landbruget. Senere overtog han en landejendom i Vester Isen, og den drev han en længere årrække, indtil han overdrog den til en datter og svigersøn. I Isenvad-tiden kørte han en del år mælk til Isenvad Mejeri. Senere flyttede ægteparret til Isenvad by, hvor de købte hus. Om sommeren hjalp Peter Mikkelsen en skovløber at plante i Ll. Nørlund plantage. 1. april 1953 flyttede ægteparret på De gamles Hjem, Ikast, og samme år døde fru Mikkelsen.

Peter Mikkelsen var en afholdt og meget hyggelig mand, der værdsatte hjemlig hygge og for øvrigt levede sit liv efter de grundtvigske linier, et jævnt og muntert, virksomt liv på jord.

Peter Mikkelsen efterlader sig 6 børn: to sønner og fire døtre. Den ene søn er bestyrer hos en enke i Skibbild, mens den anden søn bor i Blekinge i Sverige, hvor han arbejder på en Volvo-fabrik. Døtrene bor hhv. i Bording, Toftlund, Hammerum og Graamose.

Gundersted Sogn beskrives af Trap Danmark, på en ældre måde, men passer godt til det jeg har fortalt om i jagten på min families ejendom eller gård.

Der er sikkert mange som ikke ved hvad Td.Ld. betyder. Det er en arealbetegnelse som bønder brugte frem til omkring 1970. Td. er a` 100 og var den tønne korn der skulle til for at så 1 Td.Ld, bliver stadig brugt som rum mål for kartofler og korn.

Der bliver også brugt Td.Hartk. det er et mål for hvor meget korn, der kunne forventes i udbytte. Ofte nævnes det i Tingbogen for en ejendom og er specificeret ud på et antal Td.Hartk. af 4 forskellige korntyper. Formålet var at angive en faer beskatnings grundlag for ejendommen.

Følgende beskrivelse af Gundersted Sogn er fra [Trap Danmark 3 udgave](#).

Gundersted Sogn, Anneks til Ulstrup, Aars Hrd., omgives af dette (Ulstrup, Blære og Ejdrup S.) og Ajstrup, Lundby og Ovdrup Sogne. Kirken, noget østl., ligger 2 Mil S. Ø. for Løgstør og 1 3/4 Mil S. V. for Nibe. De højtliggende, bakkede Jorder (Raasthøj, 196 F., 62 M.), ere sandede med store Hedestrækninger fra S. Ø. til N. V. Ved Østgrænsen løber Vidkjær Aa; ved Sydvesthjørnet ligger Navnsø, omtr. 4 Td. Ld. I den nordl. Del gaar Landevejen fra Løgstør til Nibe.

Fladeindholdet 1896: 5157 Td. Ld. (heraf ere 1439 Td. Ld., 29 Td. Hrtk. i Matr. opf. under Aars H.), hvoraf 1021 besaaede (deraf med Rug 259, Byg 129, Havre 458, Spergel 3, Blandsæd til Modenhed 18, Grøntf. 45, Kartoffler 78, andre Rodfr. 29), Afgræsn. 856, Høslæt, Brak, Eng m. m. 616, Have 9, Skov 54, Moser 37, Kær og Fællede 162, Heder 2267, Stenmarker m. v. 72, Veje og Byggegr. 38, Vandareal m. m. 25 Td. Kreaturhold 1898: 146 Heste, 692 Stk. Hornkvæg (deraf 272 Køer), 1044 Faar, 260 Svin og 6 Geder. Ager og Engs Hartk. og halv. Skovskuldshartk. 1895: 92 Td.; 25 Selvejrgaarde med 86, 23 Huse med 6 Td. Hrtk. og 10 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1890: 338 (1801: 182, 1840: 290, 1860: 306, 1880: 376), boede i 67 Gaarde og Huse; Erhverv: 8 levede af immat. Virksomhed, 293 af Jordbr., 19 af Industri, 1 af Handel, 4 af forsk. Daglejervirks., 11 af deres Midler, og 2 vare under Fattigv.

I Sognet Gundersted Kirke, ved Hovedgaarden af samme navn, med Skole, og Byerne: Borup, ved Landevejen; Lille-Ajstrup; Bjørnstrup. Hovedgaarden Gunderstedgaard har 14 7/8 Td. Hrtk., omtr. 2200 Td. Ld., hvoraf 350 Ager, 25 Eng, 25 Skov, Resten Hede. Andre Gaarde: Vormstrup, Højagergd., Borupgd., m. m.

Gundersted S., een Sognekommune med Hovedsognet, hører under Aars-Slet Hrd.'s Jurisdiktion (Løgstør), Aalborg Amtstue- og Nibe Lægedistr., 7. Landstings- og Amtets 5. Folketingskr. samt 5. Udskrivningskr.' 365. Lægd. Kirken tilhører Ejeren af Hovedgaarden Gunderstedgd.

Kirken bestaar af Skib og Kor, Taarn mod V. og Vaabehus mod S. Skibet er fra romansk Tid af Granitkvadre paa profileret Sokkel. Begge Døre ere bevarede (Norddøren tilmuret). Koret er fra Renæssancetiden af Mursten paa det tidligere, romanske Kors Sokkel. Taarnet, af Kvadre og Mursten, er vistnok samtidigt med Koret. Taarnrummet har en bred, flad Bue ind til Skibet. Vaabehuset er nyt. Kirken har fladt Loft. Ny Altertavle med et Maleri (Christus). Kalk fra 1632. Romansk Granitdøbefont. Ny Prædikestol.

Gunderstedgaard tilhørte 1430 Malte Nielsen, der ogsaa ejede Pandum, 1462 Las Maltesen, 1490 Mogens Mogensen, og solgtes 1499 af Niels Maltesen til Viborg Bispestol, som dog ogsaa synes at have gjort et Mageskifte om den 1507 med Mogens Stampe, men vist 1516 mageskiftede den til Malte Lauridsen Viffert, der nok forinden havde den i Forlening. 1584 ejedes den af Vinc. Rosenkrantz og 1612 af dennes Brodersøn Niels R. Den kom siden til Bernt Due til Krastrup, som 1667 pantsatte den til Dr. Niels Benzon i Aalborg. Hans Søn, Oberst Manderup Due († ved Helsingborg 1710) arvede G.; hans Enke Charlotte Amalie Gøye ægtede Grev Chr. Rantzau, der 1725 udkøbte Manderup Dues Arvinger af Krastrup (42 Td. Hrtk.) og G. (22) med Tiender og Gods (179 og 468 Td. Hrtk.) for 30,505 Rd. Den var saa forenet med Krastrup til 1794, da den blev købt (22, 39 og 205 Td. Hrtk.) for 28,500 Rd. af U. C. Schmidten til Urup, som 1804 solgte den (21, 20 og 38 Td. Hrtk.) for 17,000 Rd. til Major Schuchardt til Nøragergd. og Kapt. Leth til Eskjær, som

straks solgte den (21, 20 og 38 Td. Hrtk.) for 17,800 Rd. til Kapt. Stiernholm, der samme Dag afhændede G. med Tiender (17 og 20 Td. Hrtk.) for 13,290 Rd. til Rasmus Skovgaard. Efter ham ejedes den fra omtr. 1830 af Laugesen, af Chr. Lassen til 1875, hvorpaa den solgtes for 132,000 Kr. til den nuv. Ejer J. B. Hagen. — Den omtr. 100 Aar gamle Hovedbygning bestaar af een Længe af Grundmur i 1 Stokv.

- **Gunderstedgaard** i [Gundersted Sogn](#), [Slet Herred](#), [Aalborg Amt](#), er en herregård, kendt fra 15 århundrede, og ejedes omkring 1600 af familien [Rosenkrantz](#), derefter af slægten Due og havde fra omtrent midten af 17. århundrede til [1794](#) ejer fælles med [Krastrup](#); i forrige århundrede tilhørte den R. Schougaard, N. Laugesen, Chr. Lassen og fra [1875](#) familie Bie; det sidste gods solgtes 1804; Den nuværende hovedbygning er opført i 1942, ombygget i 1972. (1639-1660) Manderup Jørgensen Due
-
- (1660-1662) Anne Albretsdatter Skeel gift Due
- (1662-1699) Bernt Manderupsen Due
- (1699-1710) Manderup Berntsen Due
- (1710-1725) Charlotte Amalie Gjøe gift (1) Due (2) Rantzau
- (1725-1755) Christian Ottesen greve Rantzau
- (1755-1757) Gerhard Hansen de Lichtenberg
- (1757-1792) Marcus Pauli Marcussen
- (1792) Poul Marcussen / Ulrich Christian von Schmidten
- 1875 Winther & Rasmussen
- 1986-nu Ole Frits Larsen / Åse Birgitte Pedersen
-

Følgende beskrivelse af Blære Sogn er fra [Trap Danmark 3](#) udgave.

Blære Sogn omgives af Annekset Ejdrup, Skivum, Giver, Aars og Ulstrup Sogne samt Slet Hrd. (Gundersted S.). Kirken ligger 2 Mil S. S. V. for Nibe og 4 1/4 Mil S. V. for Aalborg. De noget højtliggende, temmelig bakkede Jorder ere sandmuldede. Østgrænsen dannes af Halkjær Aa, der her løber gennem den omtr. 20 Td. Ld. store Laaen Sø, nu til Dels tørlagt. Gennem Sognet gaa Landevejen fra Løgstør Landevej til Nibe samt Svenstrup-Nibe-Aars Banen.

Fladeindholdet 1896: 4004 Td. Ld., hvoraf 1054 besaaede (deraf med Rug 237, Byg 92, Havre 452, Boghvede 3, Spergel 68, Frøavl 5, Blandsæd til Modenh. 33, Grøntf. 51, Kartoffler 70, andre Rodfr. 43), Afgræsn. 832, Høslæt, Brak, Eng m. m. 624, Have 12, Skov 16, Moser 10, Kær og Fællede 107, Heder 1286, Flyvesand m. v. 24, Veje og Byggegr. 36, Vandareal m. m. 3 Td. Kreaturhold 1898: 152 Heste, 698 Stkr. Hornkvæg (deraf 326 Køer), 873 Faar, 303 Svin og 3 Geder. Ager og Engs Hartk. og halv. Skovskuldshartk. 1895: 108 Td.; 31 Selvejergaarde med 92, 36 Huse med 15 Td. Hrtk. Befolkningen, 1/2 1890: 452 (1801: 231, 1840: 333, 1860: 376, 1880: 418), boede i 87 Gaarde og Huse; Erhverv: 11 levede af immat. Virksomhed, 367 af Jordbrug, 29 af Industri, 6 af Handel, 13 af forsk. Daglejervirks., 20 af deres Midler, og 6 vare under Fattigv.

Kirken bestaar af Skib og Kor samt Taarn mod V. Skib og Kor ere fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Korbuen, flere Vinduer og Norddøren ere bevarede (nogle

af Vinduerne og Norddøren tilmurede). Taarnet, af Kvadre fra Skibets Vestgavl og af Mursten, er fra gotisk Tid; det øverste Parti er ommuret og forsynet med et Art Mansardtag, efter at Taarnet var nedblæst 27/2 1869, ved hvilken Lejlighed Skibet led en Del. Taarnrummet, nu Vaabenhus, har mod S. en bred, buet Portal, opf. 1869; tidligere havde det Spidsbue ind til Skibet; nu er der en Mur, hvori en Dør. Altertavlen er en Ramme fra Renæssancetiden med en Kristusfigur; paa Fodstykket: 1591 og Rosenkrantzernes, Tornekrandsernes og Dyrernes Vaabener. Romansk Granitdøbefont. Prædikestol fra 17. Aarh. I Taarnrummet er indmuret en Sten med en udhugget Mand med en Tang.

Langdal var tidligere en Hovedgaard. Malte Nielsen skødede 1481 L. og Kjeldal til Viborg Stift. Senere tilhørte den Claus Nielsen Tornekrannds, hvis Enke Fru Tale Rosenkrantz 1624 solgte den til Hartv. Kaas (se i øvrigt Personalh. Tidsskr. 1891 S. 104 flg.). — I Troelstrup har ligget en adelig Sædegaard, der 1460 ejedes af Anne Gundesdatter Munk, 1501 af Fru Karen, Anders Breens Efterl. — Et Byggested Pw gilt i Blære S. nævnes 1519.



Jens Ove Steensberg født 1943 i Hammerum

Bilag til Egnshistorien

Folketælingen 1870 siger ikke noget om familiens adresse på Blære Hede
 FT 1870 i Blære sogn, Års herred, Ålborg amt. opslag 22 nr. 23
 Peder Mikkelsen – 36 år, husmand og husfader (**oldefar**)
 Mariane Nielsen – 26 år, husmoder (**Oldemor**)
 Jens Mikkelsen – 5 år, barn
 Niels Peder Mikkelsen – 3 år, barn
 Dorthea Mariane Mikkelsen – 1 år, barn.

FT 1870 i Gundersted sogn, Slet herred, Ålborg amt. – Blokhuset:
 Jens Mortensen – 58 år – husmand i Blokuset
 Dorthea Marie Nielsdatter – 73 år – husmoder.

FT 1860 i Haderup sogn, Ringkøbing amt. opslag 5:
Mariane Nielsen – 17 år, tjenestepige (vores Oldemor) i Degneboligen hos
 Lærer, Mads Nielsen – 39 år
 Hustru, Mette Marie Jensen – 30 år.

På nedenstående link ses alle gravsten i Gundersted. (Søg på Mikkelsen)

<http://www.dk-gravsten.dk/kirkeg/Gundersted.php>

Marfars bror Niels Kristian Mikkelsen 25 juni eller juli 1875 ses ved 1911 FT Mesinge sogn, Odense amt, at være tilflyttet 1903 fra Blære sogn og gift med Marta Karoline 16/9 1882 født i Mesinge sogn. Jeg finder kun 3 piger. Asta Maria Mikkelsen 12/12 1903 og Karen Rigmor 31/1 1907 og Maren Magrete 12/4 1916. Ved FT i 1916 er der også en slægtning Hans Mikkelsen 1843 i deres husstand. Se foto af Niels Kristian på side 10. Jeg har ikke søgt efter de 3 pigers slægtninge (min mors kusiner)

Jeg må senere finde de 3 pigers efterkommere i Mesinge.

Blokhus familien

Den 13. november 2015 kørte vi til Himmerland for at se morfars familie, som er mine træfætre og trækusiner. Vores bedsteforældre var søskende.

Det første jeg kan finde om Blokhuset er fra folketællingen i 1870. Da bor min Tip oldemor Dorthea Maria Nielsdatter der med hendes 2. mand Jens Mortensen. De var gift i 1843 på Smørgården. Dorthea og hendes 1. mand Mikkel, var barnefødt i Gundersted, så deres forældre var også Gundersted borgere tilbage i det syttende århundrede. I 1879 Kommer oldefar og oldemor Peder Mikkelsen og Mariane Nielsen, med deres børn til Blokhuset. De kommer fra et for mig ukendt ejendom på Blære Hede, hvor de tilflyttede i 1869. Jeg har gættet på at det er Kærgaardhuus, Kelddalvej 59. Jeg tillader mig at konkludere at Blokhuset har været familiens ejendom fra 1843 til 1985, hvor Mette Petersen i Farsøs forældre Ole Andersen flytter til Aars. Ole var søn af morfars søster Dorthea.

På Bjergvangsvej 3 i Farsø stod "træ Kusine" Mette Petersen på 67 og ventede. Mette havde en del foto lagt frem, som jeg kopierede og viser dem senere. Der var et af Blokhuset med Mettes far Ole Andersen 15 år og hestene. Stuehuset er fra 1915 og Mette fortalte at der havde stået et gammelt stråtækt hus før det. Jeg mener Blokhuset er bygget som aftægtshus for Smørgården, 300 m vestfor. Navnet Blokhuset har det fået fra højen Blokhøj, ca. 300 m sydvestfor Smørgaarden .

Der var også foto af Mettes far Ole Andersen 10. sept. 1903, som er søn af Mettes farmor Dorthea Maria Mikkelsen 18. dec. 1868. Ole er min mors fætter. Der var også foto af Dorthea Marie 1868 og hendes mand. Mette er den yngste ud af 5 børn i familien. Familien kom tilbage til Blokhuset i 1947 fra en gård i Salling hvor alle 5 børn er født. På den tid bor mors Faster Mette Marie 25. juni 1883 i Blokhuset. Hun var barnløs

og havde været gift med nu afdøde Martinus Larsen født i Gundersted 1868. Nu blev Faster Mette Marie aftægts kone i Blokhuset til hun døde i 1955. Mette og hendes mand havde begge været lærer i Farsø. (Mette må være født i Blokhuset).

NB.: Når man er fætter/kusiner er ens forældre søskende. Når ens bedsteforældre er søskende, så er man træfætter/trækusiner

Derefter kørte vi til Aars Museum og talte med museumsinspektør Kim Ørsted Iversen om Egnshistorie og Lokalarkiverne. De vil gerne gemme hvad vi finder af fotos med sted- og tidssangivelser.

På vej Til Vormstrup gaard var vi inde i Blære kirke og tage foto af døbefonden, hvor min morfar og hans søskende blev døbt. Jeg har ikke fundet gravsten, som kan forbindes med familien. Jeg havde flere gange talt med Karl Johan og Tove i telefon. Han har været en stor hjælp og udpeget både Smørgården og Blokhuset for mig. Han huskede også Faster Mette fra han var dreng. Senere ringede han og fortalte om "trækusine" Helga Bloch Steensvej 10 i Blære. Jeg var meget spændt da jeg ringede op til "den forsvundne slægt" , Helga.

Da Oldemor Mariane Nielsen blev gravid med Oldefar Peder Mikkelsen i 1864, skriver præsten hun bor i Gunderstedhuuse. Men det kunne Karl Johan ikke identificere. Da mine oldeforældre var blevet gift 3 år efter Jens blev født, skrev præsten de bor Vidkjærhuuse. Hvor er det ? Der er et hus på Bjerghedevej 9, der heder det, men de skriver 1877 på gavlen så jeg og det er senere end oldemors bryllup. Der kan sagtens havde været et hus før den af 1877.

På vej fra Vormstrup kørte vi ad Saltgårdsvej for at se den ejendom Helga Bach og hendes mand havde til 1965 til de byggede hus i Blære, hvor hendes mand var blevet pedel på skolen.

Jeg tror Gunderstedhuuse er et såkaldt Gadehus til Gunderstedgaard. Jeg tror Mariane Nielsen er gået dertil fra hendes forældres gård i Haderup for at få arbejde på Gunderstedgaard, som på den tid havde 18 tjenestefolk ifølge folketællinger. Før hun fødte Jens er hun måske blevet sendt til Gunderstedhuuse, hvor hun har boet i tre år til hun blev gift med faderen Peder Mikkelsen. Peder Mikkelsens far og mor bor på Smørgaarden fra omkring 1700 og da hans faderen Mikkel Pedersen dør i 1841. Gifter Jens Mortensen sig med enken Dorthea Marie, som jeg forestiller mig har ført hus for ham. Indtil 1843 er Jens Mortensen i Tingbog og kirkebog blevet omtalt som gårdmand og også som handelsmand på Smørgården, men ved brylluppet er han blevet insider på Smørgaarden. Jeg forestiller mig at Peder Mikkelsen og Mariane Nielsen ved deres bryllup og en 3 år gammel søn nu får arbejde på Smørgaarden og bygger et hus i Smørgaardens eng ved Vidåen. Det er den præsten kalde Vidåhuuse. I Tingbogen for Blære ser jeg at en Jens Mortensen får mageskifte med hans forældre på en matrikel 7a i Blære By og han kaldes Jens Mortensen kærgaard. En Peder Mortensen får samme mageskifte med forældre til 5a i Blære by. På gamle matrikelkort søger jeg efter en ejendom på Blære Hede med relation til Jens Mortensen Kærgaard. Jeg finder en med matriklen 11b og opgaven er så at finde "modergården" 11a. Det er Kærngaarden Fælledvej 16. Det er det østlige Blære. Holck Spliid fortæller mig at der har været relationer mellem to blære Bygårde og Kærgården. Det må være 7a og 5a, som Peder og Jens fik af forældrene. Kærngaards ejeren har altså bygget et gadehus på heden, som de havde ude vestpå. Et stykke plantage heder Kærgaard plantage. Jeg tror Jens Mortensen(Kærgaard) har sørget for at mine oldeforældre kom fra Vidkjærhuuse til Kjærngaardhuus, som ejendomen heder på Kjelddalvej 59. Kærngaardhuus er væk og et nyt træhus står på den anden side af vejen. Min farbror var professor i materiel folkekultur og har skrevet mange bøger om Dansk Bondeliv. Det er ham der har

fortalt mig om systemet med et "gadehus" på udmarken. Måske er jeg miljøskadet ved at skrive om "De 3 gadehuse".

Vi finder Helga Bach`s hus på Steensvej 10 i Blære. Det var spændende at se Helga, som jeg havde talt med et par gange i telefon. Hendes storebroder Erik Andersen var der også. Erik er 85 og gårdmand fra Gundersted, Borupvej 18. Hans søn Søren Skriver Andersen har gården nu. Han er gift med datteren på Skrivergaarden. (før Uldkærsgaard) Der havde været en søster mere, som er død. Hun hed Asta Grete og boede i Års. En søster Dorte bor i Salling. Jeg havde kopier af slægtstavler med til dem og en Egnshistorie, som jeg har lavet efter at jeg besøgte Blære og Gundersted i sommerferien. Vi fik talt meget om familien fra Blokhuset og hvad der var sket de sidste 100 år. Jeg fortalte om min kære morfar Ulrik Peter Severin Mikkelsen, som blev karl hos hans broder i Mesinge på Nordfyn, for senere at rejse til sydlige Ikast sogn og gifte sig med hans kusine. Han giftede sig til 250 tdr. land, idet hans svigerfar Søren Christensen Stafen, som ung købte over 500 tdr. land og sammen med hans kone, vores oldemors søster i Gundersted Mariane Nielsen, byggede 3 gårde. Ulrik Peter Severin Mikkelsen og hans kusine Else Marie fik den ene gård og der blev min mor født. Jeg har derfor dobbelt slægtskab til Gundersted familien, når mine bedsteforældre var fætter og kusine.

Det var et rigtigt godt at møde de 3 "træ kusiner/fæter". Og de laver rigtig god kaffe, mange tak. Mit håb er at De tre vil gøre resten af familien interesseret i at lave en fortsat familiestamtræ. De skal huske også at fortælle lidt om både de levende og de døde i familien. Det gør et Stamtræ værd at læse. Mit indtryk af familien siden Gundersted`s tip tip oldeforældre født engang i det syttende århundrede, har være slidsomme og arbejdsomme.

Efter besøget hos Helga og Erik kørte vi til Blokhuset, Smørgaarden, Blokhøjen, Gundersted kirke, Købmandsgården, Gunderstedgaard og Bjerghedevej. Så var der blot 246 km med motorvejen til Esbjerg. Der var styrtregn fra Århus til Kolding.

Jens Ove Steensberg i Esbjerg, november 2015

Bryllup i Gundersted kirke 1956



Manden er Ole Andersen, (min mors fætter) far til de 3 damer, den ældste Helga skal giftes. Helga kom som 12 åring til "familiegården" Blokhuset og bor 2015 i Blære. Den midterste pige er Dorthe og bor 2015 i Salling. Lillepigen er Mette, som 2015 bor i Farsø.



Det er Ole Andersen 15 år udenfor Blokhuset



Mette Petersen i hendes hus i Farsø



Helga Bloch i Blære og Erik Andersen i Gundersted, foto 2015



Blokhuset 2015

Forfattet af : Jens Ove Steensberg, Esbjerg december 2015

